

MIRAKELHAPJES



De Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten zijn in Hasselt een traditie die al zes eeuwen van generatie op generatie wordt doorgegeven. Centraal bij de feesten staat Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse, beschermvrouw van de stad. De straten worden versierd met vlaggen, bloemen, waterpartijen, folkloristische uitbeeldingen en tafereel uit het leven van Maria. De feesten werden in 2009 opgenomen op de Vlaamse lijst van immaterieel erfgoed. Tot op vandaag roepen mensen de hulp van de Virga Jesse in. Doorheen de geschiedenis zijn er tal van mirakels gebeurd die aan haar werden toegeschreven.



Ter gelegenheid van de Zevenjaarlijkse feesten kan je tussen 5 en 20 augustus genieten van 'Mirakel Hapjes':

HOLY MARY COCKTAIL (7 €)

1. **Koks & Tales**
 verkrijgbaar op za 5/8, di 8/8, woe 9/8 en do 10/8
 Frisse, maagdelijk witte cocktail op basis van jonge jenever, citrus, yoghurt en kruidenlikeur.

TWIJG VAN JESSE CAPPUCCINO (2,9 €)

2. **De Refter**
 verkrijgbaar vanaf maandag 7/8
 Symbool van de twijg van Jesse met cacao-poeder op het melkschuim. De naam waaronder Maria in Hasselt gekend is, is "Virga Jesse", of vertaald: "Twijg van Jesse".

De belangrijkste mirakels kan je terugvinden op www.virgajessefeesten.be/erfgoed/mirakels/ of in het boekje 'Mirakels van de Virga Jesse', verkrijgbaar bij Toerisme Hasselt (2€).



HASSELT HEEFT HET.

Bronnen:
www.virgajessefeesten.be
www.hassel.be
www.visit Hasselt.be

Toerisme Hasselt
 Maastrichterstraat 59
 3500 Hasselt
 T: 011 23 95 40



SHOT ERWTENSOEP (1 €)

3. **Het Borrelhuis**
 dagelijks verkrijgbaar
 Al van voor de Franse Revolutie schenkt de Broederschap van O.L. Vrouw om de zeven jaar, 's maandags na de eerste Virga Jesseomgenging, gratis erwtensoep op het pleintje voor de Virga Jessebasiliek. Dat gebeurt onder het toezien van Don Christoph, de Langeman van Hasselt. Dit is het folkloristische hoogtepunt van de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten.

SPECULAASKROONTJES (4 € / 100 GR)

4. **Bakkerij Cools**
 gesloten 14/8, 15/8 & 20/8
 Toen tijdens de winter van 1866-67, na negen dagen bidden tot de Virga Jesse, de veepst uit de stallen van de Hasseltse jeneverstokers geweken leek, vroeg de stad Hasselt aan de Parijse edelsmid Auguste Levesque een gouden kroon te maken voor het beeld. Op 15 augustus 1867 kroonde mgr. de Mérode het beeld op de Grote Markt. Het was het tweede Belgische Mariabeeld dat deze eer te beurt viel. Vandaag kan je de kleding, juwelen en attributen bekijken in het stedelijk museum Het Stadsmus.

BLOEDENDE MACARON (1,5 €)

5. **Smaakwinkel / Smaaksalon**
 gesloten op woensdag
 In 1317 - 700 jaar geleden - raakte een omstaander in een onbewaakt ogenblik de hostie aan, die een priester wilde toedienen aan een stervende in Viversel (Zolder). De hostie begon te bloeden. De priester bracht de miraculeuze hostie, via Lummen, naar de abdij van Herkenrode. En onderweg gebeurden er nog meer mirakels.

MARIA GUIMAUVES (1 € PER 100 GRAM)

6. **Huis Pricken en Temmerman**
 Temmerman: verkrijgbaar vanaf maandag 7/8, gesloten op zondag
 Huis Pricken: dagelijks verkrijgbaar, op maandagen vanaf 18.00

VIRGA JESSEBASILIEK IJSLOLLY (2,5 €)

7. **Toerisme Hasselt**
 dagelijks verkrijgbaar
 Sinds 6 mei 1998 mag de Virga Jessekerk zich basiliek noemen. Hiermee is de kerk de derde basiliek van Limburg. Twee voorwerpen symboliseren deze titel. Ten eerste is er het tintinnabulum of belletje en ten tweede is er het conopeum of parasolvormig baldakijn. Beide attributen dienen met processies te worden meegedragen, wat in 2003 ook gebeurde. Basilieken hebben ook het privilege een wapenschild te dragen.

SMAKELIJK!